

Verslag van het Bestuur der Afdeeling Ieperen.

(10 FEBRUARI 1883 — JULI 1884).

Op zondag, 10 Februari 1884, werd onze Afdeeling, de 32^{de}, door vier afgevaardigden van het Algemeen Bestuur gesticht. Te dier gelegenheid sprak de algemeene voorzitter, M. J. Vuylsteke, eene redevoering uit, die met aandachtige belangstelling aangehoord en herhaaldelijk door toejuichingen onderbroken werd. In zijne toespraak bracht de Gent-sche spreker hulde aan de diensten door den Heer Alf. Van den Peereboom, oud-minister en zoon van Ieperen, aan het volksonderwijs en aan de Vlaamsche Zaak be-wezen.

Door de zorgen onzer Afdeeling werd die redevoering gedrukt en aan de leden uitgedeeld.

Alhoewel onze Afdeeling slechts in Februari tot stand kwam, dus op een voor het werk slecht gekozen oogenblik, hebben wij echter onzen tijd niet verloren.

Een verbond werd gemaakt tusschen *De Vlaamsche Ster*, *De Werkmansliet* en onze Afdeeling, om in zekere omstandigheden onze pogingen te vereenigen en dus krachtadiger te kunnen werken.

Wij hebben ook leergangen van Nederlandsche, Engel-sche en Duitsche taal ingericht, die, bijzonderlijk de twee laatste, heel wel gevolgd werden. Wij brengen hier hulde aan de Heeren Leeraars EVEN, HARSCH en DE QUÉKER, die met zooveel ijver deze leergangen gegeven hebben.

Het Bestuur hield zich verschillende malen bezig met de boekerijen; maar aangezien hier eene kostelooze en openbare bibliotheek bestaat, heeft men zich bepaald bij

het uitdrukken van eenige wenschen nopens de keus der boeken en het vergemakkelijken van hunne uitleening. Het Comité deed alles wat in zijne macht was, om het lezen, bijzonderlijk op den buiten, te bevorderen: door zijne zorgen werden menigvuldige boeken en dagbladen weggestuurd.

Op 22 Mei ll. gaf de welsprekende en talentvolle Heer J. SABBE, van Brugge, eene merkwaardige historische en politieke voordracht. De groote zaal van ons lokaal was proppensvol en de redenaar genoot den meesten bijval. Hij ontvinge onze innigste dankbetuigingen! Verscheidene Willemsfondsen van Poperinge waren met hunnen achtbaren voorzitter in voormelde voordracht tegenwoordig. Wij vonden eenige dagen later de gelegenheid met hunne Afdeeling te verbreederen: een twintigtal onzer leden begaven zich naar Poperinge, om aldaar eene tweede voordracht van den Heer J. Sabbe te hooren.

Onze maandelijksche vergaderingen zijn ook goed gevolgd: in die der maand April gaf de Heer H. DE QUÉKER eene goede en welbereide voordracht, terwijl de Heeren V. DE VEEN en J. DE DEYNE in de vergadering van Juni zeer belangrijke lezingen deden.

Alhoewel tot nu toe de Vlaamsche Zaak hier weinig aanhangers telt, zijn wij er nochtans in gelukt meer dan eenen onzer medeburgers te overtuigen, dat wij niets vragen dan 't geen billijk en rechtvaardig is.

—Wij zagen met genoegen dat het programma onzer kermisfeesten dit jaar in het Nederlandsch en in het Fransch opgesteld werd, en niet uitsluitend in de laatste taal, gelijk voorheen Zonder ons, als maatschappij, met kiezingen te bemoeien, gelooven wij echter onbetwistbare diensten aan de vrijzinnige denkwijze bewezen te hebben: zoo handelende is het getal onzer leden in vier maanden van 70 tot 120 gerezen.

Ook zullen wij hardnekkig voortwerken om nevens de liefde voor de Nederlandsche letterkunde en de belangen van het Vlaamsche volk, een niet minder edel doel te plaatsen : de zegepraal der vrijzinnige gedachten en de verlichting der werkende klas.

De 2^{de} Schrijver,
M. VERKEST.

De Voorzitter,
V. DE VEEN.

Verslag van het Bestuur der Afdeeling Antwerpen.

(JULI 1883 — JULI 1884).

De dood heeft onmeedoogend in onze rangen gemaaid. In de drie groote steden van het Vlaamsche land heeft hij de hoofdmannen — drie Antwerpenaren van geboorte — van onze zijde weggerukt : te Brussel Hendrik Conscience, te Gent Professor J. F. J. Heremans en te Antwerpen onzen voorzitter en leider August Michiels.

Hoe zwaar voor ons de slag ook was van het afsterven der twee eerstgenoemde strijders, het heengaan van August Michiels trof ons, Antwerpsche Vlamingen, bijzonder diep in 't hart.

Hij toch was ons aller raadsman ; in de moeielijke oogenblikken van den strijd voor het goed recht gingen we, jong en oud, naar hem toe om voorgelicht te worden door dat helderdenkend hoofd ; zijne jarenlange ondervinding, zijn practische geest, zijn minzaam, volksgezind karakter, zijne uit overtuiging geborene Vlaamschgezindheid duiden hem aan als den leider van de schare vrijzinnige Vlamingen, wier doel is : de ontwikkeling en ontvoogding van het volk door middel der moedertaal.